

Στις 25 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε ομιλία στο Αμαλίειο Οικοτροφείο Αθηνών (Μαρούσι Αττικής) με θέμα:

«Το αρχαίο στάδιο της Νεμέας και η αναβίωση των Νέμεων αγώνων».

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και γέμισε την αίθουσα όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση.

Κύριος ομιλητής ήταν ο ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας κος Στέφανος Μίλλερ, ο γνωστός από τις ανασκαφές στη Νεμέα.

Προλόγησαν ο Λ. Αρεταίος, έφορος του Αμαλίου και ο Καθηγητής Φυσικής και Διευθυντής των Φροντιστηρίων **ΠΗΓΑΣΟΣ** Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία των Νέμεων αγώνων λέγοντας τα παρακάτω:

Κυρίες και Κύριοι

Ως άνθρωπος που ασχολούμαι αποκλειστικά με την εκπαίδευση των νέων θέλω να καταθέσω τη σκέψη μου για την παιδαγωγική αξία των Νέμεων αγώνων και της συμμετοχής του καθενός μας σ' αυτούς.

Βασικό πρόβλημα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με θέματα παιδαγωγικής είναι να βρει ο κάθε παιδαγωγός τους κατάλληλους αγωγούς επικοινωνίας, τους άξονες κίνησης που θα επιτρέψουν όσο το δυνατό πιο εύκολα και παραστατικά τη μεταγωγή των αξιών στους ενδιαφερόμενους.

Στις θετικές επιστήμες ως εργαλείο παραγωγής της γνώσης χρησιμοποιούμε το πείραμα, ώστε ο καθένας με την δημιουργική συμμετοχή στα δρώμενα να γίνει παραγωγός αποτελεσμάτων και να νιώσει ότι είναι ικανός και μπορεί να τα καταφέρει.

Όση αξία έχει η ενεργή συμμετοχή στην πειραματική διαδικασία για την κατάκτηση της γνώσης, ανάλογη αξία έχει η συμμετοχή του καθενός μας στα δρώμενα για την αναβίωση των Νέμεων αγώνων, διότι ανεβάζουν τον πήχη των αξιών, δημιουργούν πνευματικές ανησυχίες με παράλληλες ιστορικές αναγωγές από το **Τότε** στο **Τώρα**.

Τα Νέμεα **Τότε** ήταν μεταξύ των τεσσάρων θρησκευτικών εορτών στη διάρκεια των οποίων υπήρχε εκεχειρία. **Τώρα** είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αυτός που εναγωνίως προσπαθεί να την πετύχει.

Τα Νέμεα **Τότε** δίδασκαν σεβασμό στους θεατές, στους συναθλητές, στους θεούς, στους κανόνες των αγώνων και της πολιτείας.

Δίδασκαν την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη μαχητικότητα και την ανάγκη της **προετοιμασίας ψυχικής και σωματικής** για να συμμετάσχει κανείς στα δρώμενα.

Η συμμετοχή στην αναβίωση των Νέμεων αγώνων αποτελεί μια **σύναξη ανθρώπων όλων των ηλικιών** που μαζεύονται για να θυμηθούν τις ρίζες πολλών σημερινών αξιών που αποδεικνύονται τελικά διαχρονικές.

Η συμμετοχή στα Νέμεα μάς δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος σε αγώνες χωρίς το άγχος και τον ανταγωνισμό, ποιος θα φορέσει τα καλύτερα <<συνολάκια>> ή ποιος χορηγός έχει τα καλύτερα υποδήματα. Στις σύγχρονες Νεμεάδες τρέχουμε με ειδικούς χιτώνες και γυμνά πόδια.

Η συμμετοχή στα Νέμεα έχει μια πιο βαθιά σημασία από το να τρέξουμε απλά μια διαδρομή κάποιων μέτρων. Είναι η μεταγωγή στο **Τότε** και μάλιστα με έμφαση στις αξίες του **Τότε**, έξω από τις πιθανές καθημερινές δραστηριότητες και πιθανές παραβατικές συμπεριφορές.

Η συμμετοχή στα Νέμεα 2012 είναι το **Τώρα** που αναγνωρίζει τις αρετές του **Τότε** και τις ανάγει στο Σήμερα.

Η συμμετοχή στα Νέμεα είναι κυρίως πνευματική σύναξη με ιστορικές αναγωγές. Άγει τον καθένα μας στο να παράγει σκέψεις αξίες του όρου Άνθρωπος.

Η συμμετοχή στα Νέμεα είναι εθελοντική και για κάθε ηλικία. Η οργάνωση των εορτών, η διεξαγωγή των αγώνων και γενικότερα όλων των δρώμενων γίνονται από εθελοντές κάθε ηλικίας.

Τα Νέμεα δεν είναι υπόθεση μόνο των Νεμεατών. Όπως **Τότε** ήταν Πανελλήνια γιορτή και συμμετείχαν Έλληνες, άνθρωποι από το Δούναβη

μέχρι την Αφρική και από το Γιβραλτάρ μέχρι τις Ινδίες, έτσι και **Τώρα** συμμετέχουν άνθρωποι από όλες τις χώρες της γης.

Στη σύναξη της Νεμέας, όποιος συμμετέχει, αισθάνεται τη διεθνή αυτή συμμετοχή, την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων και την αλληλογνωριμία των λαών χωρίς διακρίσεις.

Τότε τα Νέμεα ήταν μια θρησκευτική γιορτή με κυρίαρχο θέμα τη ευγενή άμιλλα, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να αγωνίζονται ειρηνικά χωρίς πολέμους, χωρίς εμπορικούς χορηγούς και ειδικές απολαβές.

Ένα στεφάνι από αγριοσέληνο ήταν αρκετό να κάνει τον νικητή να αισθάνεται περήφανος για τον εαυτό του, την οικογένειά του και την πατρίδα του.

Εξάλλου η απάντηση σε οποιοδήποτε τέλμα έρχεται με τον πολιτισμό, τον διάλογο, την ενημέρωση, την εθελοντική συμμετοχή και την ανιδιοτέλεια.

Τώρα με ένα λευκό χιτώνα στο σώμα μας και με γυμνά τα πόδια μας, μέσα στο αρχαίο στάδιο, πατώντας επάνω στο ίδιο χώμα που πατούσαν οι αθλητές του **Τότε** μας δίνεται η δυνατότητα να νιώσουμε το πώς αγωνίζονταν και τί σκέψεις έκαναν οι αγωνιζόμενοι πριν από χιλιάδες χρόνια.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η συμμετοχή στα Νέμεα αντικαθιστά πολλές ώρες θεωρίας που πρέπει να διδαχθεί κάποιος για να αποστηθίσει απλώς το τί γινόταν **Τότε** και ποιές πνευματικές και ηθικές αξίες ανάγουν τον καθένα μας στο "Άνω Θρώσκω".

Σαν εκπαιδευτικός και διευθυντής των Φροντιστηρίων **ΠΗΓΑΣΟΣ** συνιστώ σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο, να συμμετάσχετε είτε ως αθλητές, είτε ως παρατηρητές, ή ακόμα και για εθελοντική υποστηρικτική εργασία, για να νιώσετε στις 22, 23, 24 Ιουνίου μια μοναδική εμπειρία.

Ο βασικός μας ομιλητής, κος Στέφανος Μίλλερ, θα μας μιλήσει για τα Νέμεα, με τον μοναδικό μυσταγωγικό τρόπο που ο ίδιος ξέρει.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ανανεώνουμε το ραντεβού στα Νέμεα 2012.